



Commissie Indië Monument Almelo

contact@indiemonumentalmelo.nl

www.indiemonumentalmelo.nl

06 - 13 74 80 99

Rekeningnummer : NL80 SNSB 0944 6883 14

t.n.v. T.M.J. Mäkel

Programma

HERDENKING INDIE MONUMENT ALMELO, 14 AUGUSTUS 2019

Van 16:00 uur tot ongeveer 17:15 uur

| |
|--|
| Militaire erewacht, door Almelo'se veteranen |
| Mansions of the Lord, gespeeld door trompettist Martin Nieuwerth en gezongen door Kira te Bulte Dodenappél: uitspreken van de namen van de gesneuvelde Almelo'se militairen die vermeld staan op het monument, door o.a. Enschedese veteranen |
| Welkomstwoord |
| Geef acht, gespeeld door trompettist Martin Nieuwerth Vlaggenceremonie |
| Here is to the heroes (A Military tribute), gezongen door het Almelo's Mannenkoor |
| Toespraak, door Theo Mäkel |
| Halleluja, gezongen door Kira ten Bulte |
| Herdenkingsrede deel I, door Ruud, zoon van Nederlands Indië veteraan Wim |
| Tebe Poem, gezongen door het Almelo's Mannenkoor |
| Herdenkingsrede deel II, door Ruud, zoon van Nederlands Indië veteraan Wim |
| Indische Onze Vader, gezongen door het Almelo's Mannenkoor |

Signaal Taptoe, gespeeld door trompettist Martin Nieuwerth

1 minuut stilte (staand) aansluitend gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
(coupletten 1 en 6)

Kranslegging (muzikaal omlijst door zangeres Kira ten Bulte)

Dankwoord en afsluiting herdenking met defilé langs het monument

Napraten/Koffiedrinken in 'de Bleek' kerk

Wilt u na de herdenking de uitgesproken redes en het gedicht nog eens nalezen dan kan dit
(vanaf 5 dagen na de herdenking) via deze website.

De foto's die gemaakt zijn door fotograaf Coen Mulder (TwentseFotoSite) tijdens deze
herdenking zullen hier dan ook te vinden zijn.

